



Interreligieuze gebedskaart



FranciscanCall4Peace
4 oktober 2019



Welkom



800 jaar geleden, deed Franciscus van Assisi het ondenkbare. Vanuit het kruisvaarderskamp te Damietta in Egypte, trok hij samen met een medebroeder blootvoets en ongewapend naar het kamp van 'de vijand' toe. Hij wilde de sultan spreken! De pauselijke legaat en de kruisvaarders hadden hem voor gek verklaard. Hij zou nooit levend van zijn bezoek terugkomen. Maar de sultan van Egypte, Malek Al-Kamil, besliste daar anders over. Enkele dagen later stonden de twee broeders ongedeerd terug in het kruisvaarderskamp. Ze zouden zelfs geschenken meegekregen hebben van de sultan.

Deze vredevolle ontmoeting van mens tot mens in oorlogstijd, blijft tot op de dag van vandaag inspireren. Beide mannen toonden de moed de spiraal van geweld die eigen was aan hun tijd te doorbreken en elkaar de hand te reiken.

God loven met héél het volk over heel de aarde

Begin 1220, amper enkele maanden na zijn ontmoeting met de sultan, schreef Franciscus in een brief: *"Dat op iedere gebedstijd en wanneer de klokken luiden heel het volk over heel de aarde steeds lof en dank brengt aan de almachtige God"*.

Dat verlangen van Franciscus om als één mensheid, als broeders, samen God te loven en te aanbidden, willen we waarmaken met FranciscanCall4Peace. Vandaag doen we dat in het bijzonder zowel vanuit christelijke-franciscaanse hoek met het Loflied op de Allerhoogste van Franciscus, als vanuit islamitische hoek met een recitatie van de 99 Schone Namen van Allah.

Zowel in het Loflied als in de recitatie van de 99 Schone Namen richt de mens zich rechtstreeks tot God. Als mensen kunnen we van God slechts een glimp opvangen. Doorheen namen, eigenschappen en deugden laat Hij iets van zich kennen.

:::: Lofzang op de Allerhoogste

In zijn lofzang op de Allerhoogste roept Franciscus God zo'n 33 keer aan. Na een bijzondere mystieke ervaring op de berg La Verna, had hij deze woorden in zijn hart overwogen. Hij dankt en prijst God, de Allerhoogste om de genade die hem overkomen was. Op een briefje aan broeder Leo schreef Franciscus dit gebed eigenhandig neer.

Aan de hand van het herhaalde 'Gij zijt' somt Franciscus op wie God voor hem is. Hij wisselt namen voor God af met christelijke deugden. Hij lijkt totaal in God opgegaan te zijn. De biddende Franciscus verliest zichzelf in het gebed. Het gaat niet meer om hemzelf, maar enkel nog om God die het centrum van zijn leven geworden is.

Gij zijt de heilige Heer, de enige God,

Gij die wonderbare dingen doet.

Gij zijt sterk, Gij zijt groot,

Gij zijt de Allerhoogste, Gij zijt de Almachtige,

Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.

Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.

Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,

de Heer, de levende en ware God.

Gij zijt liefde, genegenheid,

Gij zijt wijsheid, Gij zijt nederigheid,

Gij zijt geduld, Gij zijt veiligheid, Gij zijt rust,

Gij zijt vreugde en blijdschap,

Gij zijt gerechtigheid en matigheid,

Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.

Gij zijt schoonheid, Gij zijt zachtmoedigheid,

Gij zijt beschermer, Gij zijt behoeder en verdediger.

Gij zijt sterkte, Gij zijt toevlucht.

Gij zijt onze hoop, Gij zijt ons geloof, Gij zijt liefde,

Gij zijt heel onze zoetheid, Gij zijt ons eeuwig leven,

de grote en bewonderenswaardige Heer,

de almachtige God, de barmhartige redder



🔴🔴🔴🔴 99 schone namen van Allah

De 99 Schone Namen van Allah in de islam zijn eigenschappen of attributen van God. De Namen tonen de mens een glimp van wie God is. Toch is het onmogelijk voor de mens om God écht te kennen. Alleen God zelf kan ten volle begrijpen wie Hij is. "God laat de weg om Hem te kennen lopen langs het pad van de onmogelijkheid om Hem te kennen", schreef de elfde-eeuwse Perzische filosoof Al-Ghazali.

In de Koran worden moslims uitgenodigd God met de schone namen aan te roepen. Door zich de namen van God te herinneren, richt de moslim zijn geest en zijn hart doorheen de dag tot God, in al zijn hoedanigheden. De tasbih, het gebedsnoer met 33 of 99 kralen dat moslims vaak bij zich dragen, wordt gebruikt als hulpmiddel om de 99 schone Namen van Allah te herhalen.

"Hij is God, de schepper, de maker, de vormgever, Hem komen de mooiste namen toe. Hem prijst wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is en Hij is de machtige, de wijze." (Al-Hasjr, Q: 59, 24)

"God komen de mooiste namen toe. Roept Hem daarmee aan." (Al-A-raaf, Q: 7, 180)

1. Allah (God in al zijn Majesteit)
2. ar-Rahman (de Meest Barmhartige)
3. ar-Rahim (de Meest Genadevolle)
4. al-Malik (de Absolute Heerser)
5. al-Quddus (de Heilige)
6. as-Salam (de Bron van Vrede)
7. al-Mu'min (de Beschermmer van Geloof)
8. al-Muhaymin (de Beschermmer & Beheerder)
9. al-'Aziz (de Machtige)
10. al-Jabbar (de Onweerstaanbare)
11. al-Mutakabbir (de Majesteuze)
12. al-Khaliq (de Schepper)
13. al-Bari' (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.)
14. al-Musawwir (de Vormgever)
15. al-Ghaffar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.)
16. al-Qahhar (de Onderwerper)
17. al-Wahhab (de Gever)
18. al-Razzaq (de Schenker van onderhoud)
19. al-Fattah (de Opener)
20. al-'Alim (de Alwetende)

21. al-Qabid (de Samentrekker)
22. al-Basit (de Verruimer)
23. al-Khafid (de Vernederaar)
24. al-Rafi' (de Verheffer)
25. al-Mu'izz (de Schenker van Eer)
26. al-Mudhill (de Onteerder)
27. as-Sami' (de Alhorende)
28. al-Basir (de Alziende)
29. al-Hakam (de Rechter)
30. al-'Adl (de Rechtvaardige)
31. al-Latif (de Subtiele)
32. al-Khabir (de Bewuste)
33. al-Halim (de Verdraagzame)
34. al-'Azim (de Grote)
35. al-Ghafur (de Meest Vergevingsgezinde)
36. ash-Shakur (de Dank Aanvarende)
37. al-'Ali (de Allerhoogste)
38. al-Kabir (de Bezitter van Grootheid)
39. al-Hafiz (de Beschermer)
40. al-Muqit (de Onderhouder)



41. al-Hasib (de Opsteller van de Rekening)
42. al-Jalil (de Sublieme)
43. al-Karim (de Edelmoedige)
44. ar-Raqib (de Waakzame)
45. al-Mujib (de Verhoorder)
46. al-Wasi' (de Alomvattende)
47. al-Hakim (de Wijze)
48. al-Wadud (de Liefhebbende)
49. al-Majid (de Luisterrijke)
50. al-Ba'ith (de Opwekker van de Doden)
51. ash-Shahid (de Getuige)
52. al-Haqq (de Waarheid)
53. al-Wakil (de Gevolmachtigde)
54. al-Qawiy (de Sterke)
55. al-Matin (de Standvastige)
56. al-Waliy (de Beschermende Vriend)
57. al-Hamid (de Prijzenswaardige)
58. al-Muhsi (de Optekenaar)
59. al-Mubdi' (de Voortbrenger)
60. al-Mu'id (de Hersteller)
61. al-Muhyi (de Levengevende)
62. al-Mumit (de Levenontnemer)
63. al-Hayy (de Eeuwiglevende)
64. al-Qayyum (de Zelfbestaande)
65. al-Wajid (de Vinder)
66. al-Majid (de Nobeles)
67. al-Wahid (de Unieke)
68. as-Samad (de Onafhankelijke)
69. al-Qadir (de Machtige)
70. al-Muqtadir (de Meest Machtige)
71. al-Muqaddim (Degene die Bevordert)
72. al-Mu'akhhir (de Vertrager)
73. al-Awwal (de Eerste)
74. al-Akhir (de Laatste)
75. az-Zahir (de Openlijke)
76. al-Batin (de Verborgene)
77. al-Waali (de Legeerder)
78. al-Muta'ali (de Meest Verhevene)
79. al-Barr (de Bron van Alle Goedheid)
80. at-Tawwab (de Berouwaanvaardende)
81. al-Muntaqim (de Vergelder)
82. al-'Afuw (de Schenker van Vergiffenis)
83. ar-Ra'uf (de Milde)
84. Maliku-l-Mulk (de Bezitter van Soevereiniteit)



85. Dhu'-Jalali wa'l-ikram (de Heer van Glorie en Eer)
86. al-Muqsit (de Billijke)
87. al-Jami' (de Verzamelaar)
88. al-Ghani (de Zelftoerijkende)
89. al-Mughni (de Verrijker)
90. al-Mani'eh (de Verhinderaar)
91. ad-Darr (de Brenger van Nood)
92. an-Nafi'eh (de Begunstiger)
93. an-Nur (het Licht)
94. al-Hadi (de Gids)
95. al-Badi'eh (de Blijvende)
96. al-Baqi' (de Eeuwige)
97. al-Warith (de Erfgenaam)
98. ar-Rashid (de Gids naar het Juiste Pad)
99. as-Sabur (de Geduldige)

Zegen van Franciscus

Bedankt om hier met ons aanwezig te zijn om in verbondenheid met christelijke en islamitische gemeenschappen wereldwijd samen te bidden. Dat het luiden van de klokken en ons gebed in verbondenheid met elkaar een oproep tot vrede, verzoening en verbroedering vandaag mag zijn!

Met deze Bijbelse zegen die Franciscus op een briefje aan zijn broeder Leo schreef, willen we u allen de vrede wensen. Salaam!

De Heer zegene u en behoede u.

Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u.

Hij kere zijn gelaat naar u toe en geve u vrede.

Moge de Heer jou zegenen!

Soera El-Fatiha

In de Naam van God, de erbarmen, de barmhartige

Lof zij God, de Heer der wereldebewoners.

De erbarmen, de barmhartige.

De Heerser op de Dag des Oordeels.

U aanbidden wij en U vragen wij om hulp.

Leid ons op het rechte pad.

Het Pad van degenen aan wie U genade heeft geschonken,

op wie geen toorn rust en die niet dwalen.

مَي جِرْلَا نِنْمَجْرَلَا هِلْدَلَا هَسْ ب
نَي مَلْعَلَا بَرَّ هَلْ لِدْمَجْلَا
مَي جِرْلَا نِنْمَجْرَلَا
نِيْدَلَا جَوِي كِ لَامْ
نَي عَسْرَدَن كَايِّي لَوُ مَبْعَن كَايِّي ل
مَي قِتْسَمُ لَطَارِضَلَا اَن دِهْ
نَي لَطَارِضَلَا اَلْوَمُ هَيْلَع بِيضُ مَمْلَا رِيْعُ مْ هَيْلَع تَمْعَنَّا نَي دِلَا طَارِ ص

Uitspraak van Surah Al-Fatiha

Bismillahi r-rahmaani r-rahiem

Alhamdoelillahi rabbi l-3aalamiem

Ar-rahmaani r-rahiem

Maliki yawmi d-dien

Iyyaaka na3boedoe wa iyyaaka nasta3ien

Ahdinaa s-siraata l-moestaqiem

Siraatalladhiena an-3amta 3alayhim ghayri l-maghdoebi 3alayhim wallaa d-daalien