

Staptocht naar de kluis van Bolderberg 25km.

Deze tocht was voor mij een bijzondere ervaring, zo in gedachten samen met jullie op stap zijn. De mooie teksten en liederen zijn me gedurende het stappen bijgebleven en gaven mijn ritme aan. De stilte onderweg, het gezang van de vogels, de koekoek die me meermaals onderweg aanmoedigde en de geur van de natuur brachten een innerlijk rust over mij. In de kapel van O L Vrouw van Loreto een kaarsje laten branden voor al de slachtoffers van corona en hun familie en voor jullie, tochtgenoten.



Pelgrimskruis.

Iedere pelgrim brengt een steen mee en legt die aan het kruis als teken dat men bereid is mee te werken aan een mensvriendelijke samenleving en aan de wereldvrede. Zo heeft ook mijn steen er een plaatsje gekregen.

