

Laudato si o mi signore....

Dank op pad te zijn gezonden,  
vaak alleen maar toch verbonden,  
als bagage tekst en ook een lied,  
en het onbekende in 't verschiet.

Wand'len deze tijd is puur genot,  
hiervoor kom je graag eens uit je kot,  
want 't is goed voor lichaam en de geest,  
de natuur ontluikt, dat is een feest.

Nu merk je de lucht die zuiver is,  
't water helder en zelfs veel meer vis,  
vogels zingen nu hun mooiste lied,  
vroeger gaf bevuilde lucht verdriet.

Heel veel bloesems op de bomen,  
doen ons van nieuw leven dromen,  
't is ZIJN schepping ons gegeven,  
dankbaar om dit frisse le-even

Fijn die stilte op de wegen,  
pure lucht wordt ons gegeven,  
weinig wagens dat voelt heerlijk aan,  
en het is ook veilig op de baan.

't Leven is zo anders deze tijd,  
voor natuur een grote zaligheid,  
dieren, planten, bossen en de lucht,  
het klimaat plukt nu wel heel veel vrucht.

Mensen groeten ,lachen naar elkaar,  
met een knipoog of een klein gebaar,  
ook met eerbied voor de veiligheid,  
is een glimlach al een zaligheid...

Laudato si...