

Franciscus: een nieuwe kennismaking

Mysticus van nabijheid

“Waar liefde is en wijsheid,
daar is geen vrees en geen onwetendheid.
Waar geduld is en nederigheid,
daar is geen toorn en geen opwindig.
Waar armoede is met vreugde,
daar is geen hebzucht en geen gierigheid.
Waar rust is en bezinning,
daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen...”

(Franciscus, Wijsheidsspreuk 27)



André Jansen diept in twee lezingen een ongekende Franciscus op: een Franciscus die midden in de wereld leeft en toch niet *van* de wereld is; een Franciscus die vertrouwt op God en zoekt hoe de mens geheel kan worden. Hij verheugt zich over het goede, maar lijdt mee aan het kwaad. Het is een man die geen aanstoot geeft, maar toch veeleisend is ... voor zichzelf, en voor al wie zich op het pad begeeft van liefde en wijsheid. Rust, bezinning, contemplatie en waakzaamheid zijn voorwaarde voor en gevolg van die liefde. Een liefde die je tot *naaste* maakt en je bij je transcendente oorsprong brengt. In een derde bijeenkomst begeleidt Luc Maes het leerhuis dat aansluit bij de twee lezingen.

**Dinsdag 7 oktober, 14 oktober en 28 oktober 2014
telkens om 19.30u**

Kostprijs: vrije bijdrage.

André Jansen o.f.m. werkte vele jaren in het Brusselse pastoraat en organiseert al jarenlang staptochten naar Assisi. Hij is de auteur van het recent verschenen boek “Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid” (Halewijn, 2013).

Luc Maes, priester in dienst van de geloofsgemeenschap Tereken te Sint-Niklaas, begeleidt het leerhuis.

Abdij Roosenberg

Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster

Tel. 03/772 33 92

Email: info@abdij-roosenberg.be

www.abdij-roosenberg.be