
Laudato Si Rozenkransgebed 4

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. (10 x)

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. (1 x)



Gebed voor onze aarde

(afsluitgebed uit encycliek *Laudato Si'*, door paus Franciscus)

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde, opdat wij zorgen voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede, opdat wij als broeders en zusters leven, zonder iemand te benadelen.

Gebed voor onze aarde *(vervolg)*

God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
Maak ons leven weer gezond, opdat wij de wereld beschermen en haar niet plunderen, opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken, en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Laudato Si Rozenkransgebed



**Tau Franciscaanse
spiritualiteit**



www.franciscaansleven.be

Laudato Si

Rozenkransgebed 1

- Inleiding.

Het Laudato Si, (Wees geprezen Heer) Rozenkransgebed kan je overal bidden: in de natuur, op een rustige plek in de stad of thuis op een stille plaats.

Breng minimaal 5 minuten in aandachtvolle stilte door, terwijl je Gods Schepping met je verschillende zintuigen ten diepste mag ervaren



- **Laudato Si Rozenkransgebed:** bid de verzen uit het Zonnelied die God loven door de 4 elementen , 10 keer elk (volgens de rozenkranskrallen).



Laudato Si

Rozenkransgebed 2

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. (10 x)

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. (1 x)



Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.(10 x)

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. (1 x)



Laudato Si

Rozenkransgebed 3

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. (10 x)

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. (1 x)



Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. (10 x)

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. (1 x)

